

1980

16

7/9 Een heerlijke septembermorgen, nog wat kil bij het ochtendgloren, maar alles zat er in om een mooie zonnige dag te worden. En dat werd het ook, echt een zondag op zijn best. En niet het minst voor de mannen van het slijpende wiel, want die hadden de eerste uitgave van hun I2-UREN gepland. Op die frisse morgen stonden zij ongeduldig met hun fiets te wachten, tot op het radiotijdsein van zeven uur weerklonk en vader Renders met zijn klak afzwaaide voor het vertrek. Zij zouden twaalf uur lang in aflossingploegen fietsen, op de rustige omloop van de Houtzijde, Valvekestraat en Zandsteaat. Reeds bij de eerste ronde kregen zij het gezelschap van andere fietsers. Even later sloten ook de mannen van het Vliegend Wiel zich bij hen aan, spoedig gevolgd door de Heggesurters van Poederlee. Op kop van deze groep fietste schepen Martens: "een eresaluut voor hem." Het lag er dik dik boven op dat hun opzet zou slagen. De ganse dag veel mensen, jong en oud, groot en klein, op de fiets; gewoon maar fietsen om te fietsen. Ook de mannen van bloemen De Bie traptten rustig mee. Hoe meer men naar de middag toeging, hoe meer mensen het ros bestegen om hun rondjes af te malen. Na de middag werd het een ware invasie. Al wie benen had en een fiets, die fietste mee. Men dronk een slok en at een beetje in een lekker najaarszonnetje op het terras van de voor deze gelegenheid tot kantine omgetoverde boerderij van vader Renders. En of de zaken goed gingen! We zagen ook vele moedige vrouwen rondfietsen tot ze er warm van kregen. Zelfs de pastoor moest de heidsmouwen oprollen om niet te moeten onderdoen voor diegenen welke die dag reeds de baraque Michel beklommen hadden en ook nog naar hier kwamen afgezakt. 's Avonds om kwart voor zeven werd nog iedereen opgetrommeld voor de finale en om zeven uur werd er afgevlagd door met handoeken gewapende vrouwen. En wanneer als laatste de echte rode lantaarn over de meet bolde, dacht iedereen voldaan: "Wij deden IETS met de FIETS!"

# 't KRAWAATJE

1980



9/9 Een groepje vrouwen uit de Housse fietst op een dinsdagavond door de Hoge Rielen. Maar het kamp was dicht en de vrouw van Louis Verstappen werd als "maat" genomen om, met fiets en al, onder de pinnekesdraad te kruipen. Dan zou de rest het ook wel aankunnen. Het ging alleszins toch beter dan door een autoband kruipen tijdens de Houssefeesten. → (?)

10/9 Leen Janssens en Paul Goossens gaan hun intrek nemen in het "ex-hoeveke" van de ruiters. Vooraf moet er